

סינריוז צינגן - אויגוסט 2022

דרום אפריקה



המלצות לדרום אפריקה:

- אוגוסט 2022 -

כמה הערות כלליות (מוזמנים לדלג):

*** מסלול ומשך הטיול -** אנחנו טיילנו 4 שבועות עם רכב שכור ועשינו מין לופ שהתחיל והסתיים בקייפטאון, בהתחלה בדרך היין וה-Garden Route עד איזור פורט אליזבת, ובחזור דרך ה"קארו" (Karoo) שהוא איזור פנימי וצחיח יותר, והחוף המערבי שצפונית לקייפטאון. במקור חשבנו שנעשה רואד טריפ מקייפטאון ליוהנסבורג. תוך כדי טיול הבנו שזה לא רעיון כזה מוצלח, גם כי אנחנו אוהבים לטייל לאט וגם כי לא היה נראה שהדרך הזו נחמדה או מעניינת במיוחד (אם כי אני בטוחה שיש מי שעשה ושרד כדי לספר :)). עקרונות בטיול של חודש לגמרי אפשר להספיק לטייל גם באיזור קייפטאון וגם באיזור יוהנסבורג ופארק קרוגר ואני ממליצה על מה שכולם עושים - להיעזר בטיסת פנים מפורט אליזבת ליוהנסבורג (או להיפך). יחד עם זאת, מאודדד אהבנו את המסלול שלנו, הרגשנו שיש המון מה לעשות ונהנינו לגלות יותר לעומק את המקומות שהיינו בהם וגם להתגלגל לכאלה פחות מוכרים.

*** שעות החושך -** יש את דרא"פ של היום ואת דרא"פ של הלילה. אני לא יודעת אם מפחידים יתר על המידה או שבאמת יש סיבה לפחד... טפו טפו טפו לא נתקלנו בשום סיטואציה לא נעימה, אבל באמת ברגע שמחשיך העולם די מת - אנשים לא מסתובבים בחוץ יותר, וכמעט ולא רואים מכוניות. היו כמה פעמים שנכנסו לנהיגה בחושך (והכבישים חשוכים!) וזה היה לא נעים. בנוסף, מחשיך מוקדם בחודשים האלו, ונניח שמורות טבע, פארקים וכו' נסגרים מוקדם בהתאם (17:00-18:00) אז כדאי לתכנן את היום בהתאם ולהתחיל מוקדם.

*** שומרי המכוניות -** יש קטע כזה של אנשים ש"שומרים" לך על הרכב ברחוב ובחניונים, אנחנו נתקלנו בזה בעיקר באיזור קייפטאון. אפשר לזהות אותם לפי האפודים הצהובים, וזה עובד ככה שנהוג לתת להם טיפ כשחוזרים לאוטו (אנחנו נתנו 10 ראנד). הם היו בסדר ואנחנו לא ניסו להילחם בשיטה.

*** באופן כללי כדאי שיהיה לכם תמיד קצת מזומן.** קרה לנו גם במקומות מסודרים מאוד (פארק לאומי למשל) שלא קיבלו אשראי מסיבות שונות ולא תמיד יש כספומט בסביבה.

*** תכנון מראש (או לא) -** אנחנו אוהבים לטייל באופן ספונטני ככל האפשר, אז הדבר היחיד שסגרנו מראש הוא הלילות הראשונים בקייפטאון, ורכב כמובן. חוץ מזה הזמנו את כל מקומות הלינה תוך כדי טיול, בין יומיים מראש לחצי שעה מראש. מהבחינה הזו דרא"פ היא המדינה הכי נוחה שטיילנו בה, לפחות בעונה הזו.

יש המון (!) מקומות לינה טובים במחירים טובים, רק צריך לפתוח airbnb או booking.com ולהתלבט מה הכי רוצים (:

* **דברים שכדאי לארוז** - משקפת אמיתית, עדשת זום לחובבי הצילום, בגדים באמת חמים. אנחנו זלזלנו בחורף האפריקאי אבל לא! היו ימים שהיה באמת קר, והסוודר האחד והמעיל הדק שארזנו לא הספיקו.

* **חופשת חוף** - המסלול שלנו עבר בהמון חופים, אבל מזג האוויר בעונה הזו ממש לא מתאים לרחצה. מעבר לזה שקר בחוץ, ברוב החופים המים מאוד קרים ומאוד סוערים. יחד עם זאת, החופים האלו יפהפיים, וממש נהנינו פשוט לראות אותם, לעשות הליכות וכו'. בקיצור גם אם מטיילים בחורף, אל תחששו להקדיש זמן רב לחופים.

המסלול שלנו:

קייפטאון < כף התקווה הטובה < דרך היין < הרמנוס < סוולנדאם < אודסהורן < ווילדרנס < The Crag < ציציקמה < סנט פרנסיס ביי < פארק הפילים אדו < פרינס אלברט < פטרנוסטר < קייפטאון



קייפטאון:

לינה -

[Villa Viva Hostel](#) - הוסטל נחמד ומושקע במיקום טוב. עבורנו זו הייתה התחנה הראשונה ורצינו מקום שבו נוכל לפגוש עוד אנשים (בפועל לא היו יותר מדי כי חורף וזה), ובעיקר כדי להבין קצת איפה נחתנו ומה הסיפור של דרא"פ ומהבחינה הזו זו הייתה בחירה טובה. ראינו שהם גם מארגנים כלמיני פעילויות מגניבות לאורחים אבל לא יצא לנו להשתתף. 120 ש"ח ללילה.

המלצות אוכל -

- [Rosetta Roastery Café](#) - אני לא חסידת בתי קפה אבל זה אחד ממש ממש שווה, עם ארוחות בוקר מפחידות.
- [Dias Tavern Portuguese Restaurant](#) - מסעדה כיפית וזולה באווירה מקומית, אוכל פורטוגזי + אופייני לאזור קייפטאון (קייפ-מלאי).
- [Willoughby & Co](#) - מסעדת דגים יפנית מצוינת במיקום מאוד מוזר בתוך קניון, אבל טעים מאוד!

דברים לעשות -

- **Cape Town Free Walking Tours** - אנחנו עשינו את הסיור ההיסטורי שהיה מעניין ובה לנו בטוב ביום הראשון בדרא"פ, להבין קצת מה קורה שם. [/http://www.freewalkingtourscapestown.co.za](http://www.freewalkingtourscapestown.co.za)
 - **District Six Museum** - מוזיאון קטן ומעניין שנותן רקע טוב לנושא האפרטהייד.
 - **שכונת Bo-Kaap** - שכונה מקסימה עם בתים צבעוניים. לחברה של הפרי-טורס יש גם סיור שם, אנחנו סתם הסתובבנו עצמאית.
 - **Lion's Head** - מסלול הליכה קצר יחסית שעולה לפסגת הר וממנה נוף פנורמי על קייפטאון והסביבה. ממש מומלץ! לנו הציגו את זה בתור הליכונת קטנה, "לרוץ את זה בשקיעה" - אז זה קצת יותר ארוך ומאתגר מזה אבל לגמרי מתאים לכולם. לפני הטיפוס שתינו קפה בעגלת קפה מתוקה שממנה אפשר להמשיך ברגל (עם עוד קצת טיפוס) - [THE FIX beans & Bagels](#).
 - **שכונת וודסטוק** - שכונה מגניבה עם שווקים, חנויות יד שניה, אווירה צעירה והיפסטרתית כזו. מודה שלנו באופן אישי היא לא באה כל כך בטוב אבל אני בכל זאת ממליצה להסתובב שם אם יש זמן.
- ** אפליקציית אובר זה ה-דבר בקייפטאון ואשכרה מזמינים מונית בשביל 5 דקות הליכה. זה מאוד זול וזמין, וגם פותר את בעיית ההסתובבות בלילה (באופן כללי קייפטאון לא מסוכנת כמו יוהנסבורג, and yet).

כף התקווה הטובה וכו':

דרומית לקייפטאון יש לשון יבשה שבקצה שלה נמא כף התקווה הטובה המפורסם. רוב האנשים יוצאים לשם בטיול יום מקייפטאון, אבל אנחנו העדפנו לצאת מהעיר כדי להעמיק את ההסתובבות שם ולישון באיזור, ואני ממליצה בחום!

דברים לעשות-

- **Kirstenbosch National Botanical Garden** – תחנה מומלצת בדרך מקייפטאון (תכלס אפשר גם לנסוע סתם כך מהעיר, זה לא רחוק). גנים בוטניים ענקיים ומרשימים.
- **Chapman's Peak** – כביש נופי שנוסע לאורך האוקיינוס. מומלץ לנסוע דרכו!
- **Muizenberg** – עיירת גולשים חמודה, הגענו לשם ביום מהמם והחוף שם היה אחד היפים שראינו בדרא"פ.
- **Kalk Bay** – עיירה חמודה צמודה למויזנברג, עם הרבה חנויות, מסעדות, בתי קפה.
- **Boulders Beach** – חוף הפינגווינים המפורסם. זה סופר תיירותי אבל עדיין כיף לראות את הפינגווינים החמודים. ממש ממליצה להמשיך אחרי התצפית על הפינגווינים – יש שביל הליכה קצר עם מלא פינגווינים בצדדים, ובסופו מגיעים לבולדרז ביץ' עצמו שהוא חוף יפהפה ושקט שלגמרי אפשר לטבול בו אם מספיק חם בחוץ.
- **כף התקווה הטובה** – שמורה ממש גדולה וממש יפה עם המון מסלולי הליכה, מסלולי נסיעה, נקודות תצפית וכו'. אנחנו לא כ"כ הבנו את סדר הגודל והגענו יחסית מאוחר, בדיעבד הייתי מקדישה לה חצי יום לפחות.

לינה -

- Marina Views (ליד מויזנברג) – זול, פשוט ונעים. ממש על המרינה. יש סירת פדלים שאפשר לקחת לטיול בוקר. 140 ש"ח ללילה.
- A Boat House (Simon's Town) – מקום יותר מפנק. יש מרפסת עם נוף מהמם של האוקיינוס וארוחת בוקר וואו. 300 ש"ח ללילה.

המלצות אוכל -

- Aegir Project Brewery Noordhoek – מבשלת בירה מגניבה ליד Chapman's Peak.
- Olympia Cafe – מסעדה מעולה בקאלק ביי! מומלץ מאוד.
- Harvest Cafe – בית קפה נחמד במויזנברג ליד החוף.
- Minari Korean Kitchen – מסעדה קוריאנית קטנטנה וממש חמודה בסיימונ'ס טאון.

זרך היין:

בדרך היין מדברים בדר"כ על סטנלבוש (שהיא עיר יחסית גדולה) ועל פרנצ'הוק, שהיא מין עיירה כפרית יותר. אנחנו יותר אהבנו את אזור פרנצ'הוק שבאמת היה יותר שקט וכפרי (וגם יש בו מסלולי הליכה), אבל באמת שהכל שם טוב ואני מניחה שזה לא ממש משנה לאיזה יקב נכנסים.

מסלולי הליכה - כדי לאזן את הגוף השתדלנו לשלב את טעימות היין עם קצת הליכות בטבע - לנו השיטה עבדה טוב (: קרוב לפרנצ'הוק יש את Mont Rochelle Nature Reserve שיש שם כמה מסלולים כיפיים באורכים שונים ודרגות קושי משתנות. בנוסף, עשינו הליכה לאורך Berg River Dam (הלוך-חזור) - ממש קליל ויפה ומתאים לימים מעוננים שבהם מונט רושל נמצא כולו בתוך ענן.

יקבים מומלצים -

- **Eikehof Wines** - כמה דקות נסיעה מפרנצ'הוק. חד משמעית טעימות היין שהכי נהנינו בהן ואני הכי ממליצה עליהן! היין מעולה והסטינג מושלם עם נוף לכרמים. הם היו מקסימים ונדיבים, פלוס זה יין שלא נמכר בחנויות אז מרגיש אקסקלוסיבי.
- **Jordan Wine Estate** - בין קייפטאון לסטלנבוש. גם שם הסטינג מהמם, מול אגם קטן ואווירה פסטורלית, וגם הדרך לשם מקסימה. ממליצה על הריזלינג היבש! יש גם אוכל טעים.
- **Delaire Graff Estate** - מקום מאוד מוכר, אווירה קצת פלצנית בעיני, אבל היינות מעולים והטעימות ממש מוצלחות.
- **Muratie Wine Estate** - ממוקם בחווה עתיקה ומאוד יפה והיין מצוין.



מקומות לינה מומלצים –

- Basse Provence – לא רחוק מפרנצ'הוק, בית חווה שהוסב למלון קטן. אני הרגשתי שם כמו אן שרלי מהאסופית ומאוד אהבתי את האווירה. 250 ש"ח ללילה.
- De Zeven Guest Lodge – אם רוצים להתפנק זה מקום שווה ביותר והם נחמדים מאוד. ממליצה להתקשר ולהזמין דרכם, אנחנו הזמנו ברגע האחרון ונתנו לנו הנחה די גדולה. בערך 10-15 דקות נסיעה מסטלנבוש.

המלצות אוכל –

- The Fat Butcher – מסעדת בשרים בסטלנבוש. לא עפתי על האווירה אבל הסטייקים מטורפים.
- Pappa Grappa & Wilderer – יותר לכיוון פארל. מסעדה נחמדה שצמודה למזקקה של ג'ין וגראפה. ממש נחמד שם ואווירה פחות פלצנית ממסעדות אחרות באזור.
- Hey Joe Brewing Company – מבשלת בירה ליד פרנצ'הוק, אם נמאס מהיין... יש גם המבורגרים טעימים.
- Terbodore Café – בית קפה חמוד בפרנצ'הוק.
- Reuben's Restaurant & Bar – מסעדה בפרנצ'הוק שאמורה להיות מעולה, לא מניסיון.

גרדן רוט ונספחים:

:Hermanus

עצרנו בהרמנוס לביקור קצר, בעיקר בשביל לראות לוייתנים ואכן ראינו. אפשר לצאת לשייט כדי לראות אותם מקרוב, אנחנו סתם הסתכלנו עם משקפת מהחוף וזה גם היה נחמד מאוד. עיירה תיירותית וחמודה, היינו בראשון והיה וייב ממש טוב על הטיילת. ישנו בגסטהאוס חמוד בשם Stemmet Lodge 6, ואכלנו במסעדה מעולה בשם Café 1904 Restaurant.

:Swellendam

גם בסוולנדאם עשינו רק עצירה קצרה, אבל אמורים להיות שם הרבה מסלולי הליכה יפים. בין הרמנוס לסוולנדאם טיילנו בפארק De Hoop, שיש בו קצת חיות (ראינו בעיקר יענים ובנטבוק - סוג של אנטילופה), ואזור יפהפה של דיונות ענקיות לחוף האוקיינוס. משם גם אפשר לראות לוייתנים. גם לפארק הזה מומלץ להקדיש כמה שעות, ובנוסף לקחת בחשבון שבדרך אליו יש נסיעה של כ-45 דקות על דרך עפר. לא משהו בעייתי לרכב פרטי, אבל נסיעה מעצבנת בשום מקום, ובקיצור - לא מומלץ להיכנס לחושך (מניסיון!).

Oudtshoorn (אודסהורן):

אודסהורן נמצאת בקליין קארו (הקארו הקטן) וזה כבר אזור אחר לגמרי עם נוף מדברי ושומם ומאוד מגניב בעיני. הדרך מסוולנדאם לאודסהורן - כביש R62 - הוא אחד היפים שראיתי בחיי, ואני ממליצה עליו בחום למי שאוהבים נופים צחיחים ונסיעות מרהיבות (:

* [Barrydale](#) - מקום חמוד לעצור בו בדרך. ממליצה גם על [The Blue Cow at the Barrydale](#) [Waterfront](#) שזה מין בית קפה/מסעדה פסטורלי ונעים עם אוכל מאוד מקומי (פאי עוף ברוטב שמנת פטריות שאנחנו ממשיכים לדבר עליו גם שנים אחרי).

בשבילנו הביקור שם היה באמת יותר בשביל האווירה והנופים והדרכים היפות, אבל יש גם הרבה אטרקציות שאלינו פשוט פחות דיברו - חוות יענים, מערת נטיפים ועוד.

ישנו ב-airbnb בקצה של העיירה, חדר פשוט ונקי עם נוף מטריף. היה זול (140 ש"ח ללילה) והמארחים הם זוג זקנים הכי מתוקים שיש! <https://www.airbnb.com/rooms/18596682>

Wilderness:

רשמית הגרדן רוט מתחיל (או מסתיים) במוסל ביי, אבל בעיני הביקור שם הוא ממש לא מאסט (אם כי הדרך ממוסל ביי לוויילדרנס יפה). ווילדרנס לעומת זאת היה אחד המקומות האהובים עלינו בדרא"פ - היינו שם 3 לילות ויש לי שפע של המלצות!

המלצת זהב למקום לינה!

<https://www.airbnb.com/rooms/45610579>

מכולה משופצת על צלע הר עם נוף משוגע, מקלחת בחוץ, שקט ונעים וכיף בטירוף. זה בעצם מחוץ לוויילדרנס, על הכביש ההררי בדרך לכפר Hoekwil, וזה באמת אחד ממקומות הלינה שהכי נהניתי בהם בחיי. המארח מקסים, הוא שלח לנו מלא המלצות ויש לו חנות שדרכה אפשר לשכור קיאקים, אופניים וכו'. 260 ש"ח ללילה ושווה כל שקל.

מצרפת את ההמלצות שהוא שלח לנו + הערות שלי לגבי אלה שמיממשנו (:

Walks:

- Woodville Big Tree - One hour. Mild. Starting point about 5 km from containers. – מצטרפת להמלצה, הליכה קצרה ויפה ביער.
- Bradel se pad - 3 hour return. Steep in places. Starting point about 2 Km's from containers.

- Half collared King fisher trail: Ebb and Flow entrance. Forest walk. Pont crossing. Waterfall and plunge pools. 3 hour return. – גם את זה עשינו, זה אחד המסלולים המוכרים – באזור ובעיני קצת אוברייטד. אולי אם מזג האוויר מתאים ואפשר לשחות במפל שבסוף זה יותר נחמד. בכל מקרה ההליכה יפה ויש קטע מגניב של חציית נהר על מין רפסודה.
- Rent a double kayak from our shop in Hoekwil village, also named MOUNTAIN MAGIC . Row to waterfall at Kaaimans River or paddle the serpentine below accommodation. – גם את זה עשינו ביום חמים, לקחנו קיאק מהחנות ושטנו בסרפנטין (הנהר היפהפה של האזור). זה היה כיף לאללה ורואים בדרך המון ציפורים ועופות מים.
- Rent a small boat with 8 hp outbound and go fishing or explore Island lake.
- Rent an electric scooters or bikes from the shop. Take a ride out to the big tree, a 1000 year old yellow wood!
- Gericke's Point: Drive towards Sedgfield , just before arriving take right to Swartvlei. Park and walk to the point. Explore rock pools and the beaches. - זו הליכה - מאוד מומלץ. קצרה על החוף עד לנקודה עם סלע גדול. מאוד מאוד יפה. חשוב לשים לב לענייני גאות ושפל שהם דרמטיים בחופים האלה.

Food:

- Merchant and Maiden: Just up the road from containers in Hoekwil village. Great Pizza & bar!
- Joplins for Steak and Lamb chops.
- Salina's for seafood and sunsets over the beach!
- Blind Pig for beer and burgers

אכלנו בכולם חוץ מהאחרון ואני מחזקת את כל ההמלצות ☺ מוסיפה להן:

- Hoekwil Country Cafe - בית קפה מתוק שהוא גם מכולת. עוגות גבינה מצוינות!
- Jammwich – משאית סנדוויצ'ים בוולדרנס. אנחנו לקחנו לפיקניק במסלול של Kingfisher והיה בול.
- Wildfarm Backpackers - מקום של תרמילאים עם נוף מהמם, כיף לבירה בשקיעה.
- Hallo Coffee - עגלת קפה מעולה של בחור חמוד לאללה. קפה באמת אחד הטובים ונוף מהמם. זה קרוב לנקודת תצפית יפה - Map of Africa. לכיוון האוקיינוס אפילו ראינו לוייתנים.
- Wild Oats Community Farmers' Market – שוק איכרים שפועל בימי שבת. אנחנו לא היינו מתוזמנים טוב אבל אמור להיות מגניב.

The Crags

לינה -

[Villa Villekulla](#) - בהמלצות שקיבלנו ראינו שרוב המטיילים ישנים בכמה תחנות שונות באזור של פלטנברג ביי, נייזנה וכו'. אנחנו רצינו להתמקם איפשהו באמצע כדי לא לעבור כל יום, ובמקום שיהיה גם יחסית קרוב לפארק ציציקמה. כך הגענו לוילה וילקולה, מקום ממש מיוחד ומגניב. זו חווה אוף-גריד (כלומר לא מחוברת לתשתיות המדינה) והזוג שמנהל אותה עושים ממש הכל בעצמם. הבונוס הגדול הוא שהם בשלנים משוגעים, ברמת הקבוצת ווטסאפ של פודיז מהאזור שבה הם מעדכנים על הארוחות שהם מארגנים. בקיצור, כמה ערבים בשבוע (אני לא זוכרת את הימים אבל סביב הסופ"ש) יש ארוחות ערב אצלם בחווה, כל פעם בקונספט אחר. בשני הלילות שישנו שם אכלנו אצלם ואלו היו בין הארוחות הכי טעימות שהיו לנו בדרא"פ, אז גם אם לא ישנים שם אני ממש ממליצה להגיע לארוחת ערב! אם ישנים שם עדיף להזמין ישירות דרכם, יוצא יותר זול מאשר בבוקינג.

דברים לעשות -

- **Robberg Nature Reserve** - גם המלצת זהב בעיני! מין לשון יבשה עם נופים משגעים, מושבות של כלבים, דולפינים... באמת וואו. יש שם כמה אופציות של מסלולים באורכים שונים, ובכולם באיזשהו שלב מגיעים לחוף גדול שממנו אפשר לעשות הליכה נוספת לעוד אי קטן. ממש מומלץ!
- **Brenton-on-Sea** - חוף יפה שאפשר לראות ממנו דולפינים ולויתנים.
- **Knysna** (נייזנה) - אנחנו הגענו ביום מאוד חורפי אז אני מרגישה שקצת פספסנו אותה, אבל ניכר שמגניב שם :) במזג אוויר טוב הייתי ממליצה לצאת לטיול אופניים בין האיים המלאכותיים. בנוסף, ממליצה על ביקור ב-east head - יש שם נקודת תצפית יפה ומסעדה טובה עם נוף מקסים ([Head Café](#)).
- **Nature's Valley** - עיירה קטנטנה במפרץ יפהפה. יש שם מסלול קצר ומומלץ מאוד בשם Salt River Hiking Trail. שימו לב שאתם יוצאים למסלול רק בשעות השפל!

המלצות אוכל -

- קודם כל לאכול בוילה וילקולה ☺
- [Ristorante Enrico](#) - מסעדה איטלקית כיפית.
- [THYME & AGAIN](#) - חנות טבע שווה ברמות, חזרנו אליה איזה 5 פעמים. שמעתי שמועה שהמקום נסגר אז אנא עדכנו אותי אם החדשות המצערות נכונות.



ציציקמה:

מודה שמשום מה היה לנו אנטי לציציקמה, זה היה נראה לנו תיירותי מדי. זה אכן פארק מאודדד תיירותי (ויקר) ו-90% מהאנשים שם היו ישראלים, אבל כנראה שלא בכדי - באמת מהמם ויש מלא אטרקציות כיפיות. היינו שם יום אחד מלא ובדיעבד הייתי מקדישה לפארק עוד יום (או לפחות חצי).

לינה -

ישנו ב-Storms River שזו עיירה מחוץ לציציקמה שיש בה אך ורק מלונות (; אנחנו ישנו ב-At the Woods והיה לנו בול (שילמנו 260 ש"ח ללילה), אבל אני חושבת שכל המלונות די דומים. מבחינת אוכל יש שם אופציה אחת סבירה - [Tsitrus Café](#). יש גם מלונות יותר רציניים בתוך הפארק, ועוד אופציה שנראית נחמדה היא לישון בבקתות של הפארק, שאפשר להזמין דרך האתר של sanpark.

אטרקציות -

- יש הרבה מסלולי הליכה והמידע באתר מאוד ברור ונגיש. אחד המפורסמים הוא המסלול למפל - אנחנו הלכנו רק את ההתחלה שלו כי לא היה לנו זמן אבל הוא נראה מבטיח. הלכנו קצת גם בתוך היער בחלק ממסלול שנקרא Blue Duiker וגם זה היה יפהפה. בקיצור - להשאיר מספיק זמן להליכות!

- קיאקים (ב-Untouched Adventures) – אטרקציה ממש פופולרית בקרב ישראלים. אני מודה שבהתחלה חשבתי שזה ממש בזבז כסף - חצי מהזמן רק מתארגנים, הולכים לנקודת ההתחלה וחוזרים, והחלק של הקיאקים והלילו (מין מזרנים שחותרים עליהם) הוא די קצר. אבל וואלה, היה ממש כיף! קפאנו מקור אבל היו אחלה וייבים ושטים בתוך קניון מדהים. אגב, אני חושבת שהמסלול שייט שלנו היה קצר יותר בגלל שהמים היו סוערים, יש מצב שבימים שקטים גם עושים איזה חלק באוקיינוס.
 - אומגות – יש שני מקומות של אומגות ליד ציציקמה – המפלים והקנופי (בין צמרות עצים). אנחנו היינו במפלים וממש נהיינו. גם זו פעילות יקרה וקצרה, אבל יצא שהיינו לבד עם שני מדריכים והיה ממש מצחיק וכיף איתם.
- ** באופן כללי האטרקציות בציציקמה הן באווירה הכי תיירותית שיש, אבל לנו היה כיף לגוון קצת את הטויל ולעשות דברים שונים מהרגיל. אם זה לא הקטע שלכם, בעיני אפשר לוותר עליהן בלב שלם ופשוט לעשות את מסלולי ההליכה של הפארק, תכלס זה הכי יפה וגם חוסך הרבה כסף.

-

סנט פרנסיס ביי:

התכנית המקורית שלנו הייתה עיירת הגולשים ג'פריס ביי, אבל הגענו לסנט פרנסיס בעקבות המלצה של מטיילים שפגשנו ואני רוצה להעביר את ההמלצה הלאה. זו עיירה מקסימה עם אווירה שקטה ונעימה ממש.

לינה-

The Sands – מלון בוטיק שווה ומפנק, חדרים עם נוף לים. התמזל מזלנו לראות שם את הזריחה הכי יפה שראיתי אי פעם. תמורה ממש גבוהה למחיר (320 ש"ח ללילה) ואני מאוד מאוד ממליצה.

אוכל-

- St Francis Brewing Co & Grill House – מבשלת בירה עם אוכל טעים בצורה מפתיעה.
- Bruce's Ocean Museum & Cafe – בית קפה חמוד על הים, אווירה מקומית ומלא ילדודס גולשים.

דברים לעשות -

- Two Harbours Walk – הליכה לאורך החוף, אנחנו עשינו שם ריצת בוקר והיה מהמם.
- Cape St Francis – גם שם יש הליכה יפה לאורך החוף על שביל שנקרא Wildside trail. מומלץ גם לעלות למגדלור (בתשלום) ולראות את הנוף של הקייפ. השמועה אומרת שב- [Seal Point lookout](#) יש סצינה כיפית של מקומיים בשקיעה (אנחנו היינו בצהריים אז לא היה אף אחד).

** בג' פריס ביי עצרנו לחצי שעה (אחרי נסיעה ממש יפה מסנט פרנסיס) ואכלנו במסעדה מוצלחת בשם [Tasty Table](#). חוץ מזה אין לי מה לספר עליה, היא נראתה לי יותר גדולה ופחות כיפית, אבל מצד שני קיבלנו הרבה המלצות אז לא פוסלת.

מכאן הטיול שלנו יצא מהמסלול המוכר שרוב הישראלים עושים. בגדול מה שקרה הוא שהבנו שהזמן שנשאר לנו לטיול הוא גבולי בשביל טיסה ליוהנסבורג וסיבוב קרוגר וכו', אז בהחלטה של רגע פחות או יותר החלטנו לנסוע לפארק הפילים אדו. משם כבר ממש לא הייתה לנו תכנית וגם לא המלצות וכך התגלגלנו לנו למחוזות קצת רנדומליים:

אדו (Addo):

פארק הפילים אדו, כמו שהוא נשמע, הוא ספארי שיש בו בעיקר פילים (לזכותם יאמר שהמוני!). נמצא לא רחוק מפורט אליזבת אז זו יכולה להיות אופציה טובה למטיילים באיזור. כמו בקרוגר, גם כאן הנהיגה היא עצמאית בכבישי הפארק, רק שהוא משמעותית יותר קטן ומגוון החיות גם הוא קטן יותר (ובכל זאת לא רק פילים)). יש גם אופציה של טיולים מודרכים, ויש גם אופציות לינה בתוך הפארק, אבל אני חושבת שזה פחות נפוץ שם והרוב ישנים בחוץ. אנחנו ישנו במקום בשם Camp Figtree שבדמיונו היה לודג' מבודד ואווירת ריטריט מפנקת, רק שבפועל הרגיש יותר כמו הלוטוס הלבן. המקום בהחלט מפנק אבל יש שם תחשות קרינג' מוזרה ובנוסף אוכל יקר ולא טעים. בקיצור לא ממליצה. באופן כללי לגבי הפארק - הוא אחלה פארק ואנחנו נהנינו, אבל אני חושבת שלמי שמטייל גם בקרוגר זה מיותר.

פרינס אלברט (Prince Albert):

בכל טיול יש מקום שאני מתאהבת בו באופן בלתי צפוי והפעם זו הייתה פרינס אלברט - פנינת הטיול שלי - עיירה קטנה וממש מקסימה, שלמעשה היא לא כ"כ רחוקה מאודסהורן אז אני ממליצה לבקר בה גם אם לא עושים את הסיבוב הענק שאנחנו עשינו.

בכל אופן, בעודנו תקועים באווירה ההזויה של ווייט לוטוס, מבולבלים לגבי המשך הטיול, פגשנו במלון זוג שסיפר לנו שהם ממשיכים למקום בשם פרינס אלברט - לא שמענו עליו לפני כן, אבל סוף סוף מישהו חילץ אותנו מהבלבול אז זרמנו! וכך יצאנו מאדו לנסיעה ארוכה ומרהיבה, שוב בקליין קארו האהוב עלינו. אין כמעט שום דבר בדרך, אבל כאמור, למי שאוהבים דרכים שוממות ומרחבים גדולים - זו דרך מושלמת. אם אתם מוצאים את עצמכם בנסיעה הזו, אני ממליצה על הפסקת צהריים ב-[Belly Deli Willowmore](#), מין פונדק דרכים עם אוכל מקומי, קליל וטעים.

לינה -

המשכנו בקו המפנק וישנו ב-Mirtehof Guest Farm Estate, שזה מין גסטהאוס יוקרתי, פלוס גינה עצומה והכי יפה ומטופחת שראיתי אי פעם (ברמת הלהעביר שעות פשוט בגינה) וארוחת בוקר גורמה. לא לוותר על הסקונס! 500 ש"ח ללילה (אבל לדעתי יש לא מעט הנחות דרך בוקינג).

אוכל -

- [Yellow House Prince Albert](#) - במירטהוף המליצו לנו על ארוחת ערב בגסטהאוס/מסעדה הצמוד אליהם, וכבר באמצע הארוחה הזמנו מקום גם לערב למחרת. זוג מקסים שמכינים אוכל משובח ומעניין, הרבה רכיבים מקומיים וכו'. צריך להזמין מקום מראש ואני ממש ממליצה!
- Lazy Lizard - בית קפה נעים וטעים. מוכרים שם גם כלמיני מוצרים תוצרת מקומית.

דברים לעשות -

- אני הכי ממליצה פשוט לשוטט בעיירה. באמת יש בה אווירה מיוחדת, חנויות מגניבות והרבה יצרנים מקומיים. בשיטוט שלנו איכשהו מצאנו את עצמנו מצטרפים לקהל במשחק רוגבי של תיכונים.
- נקודה יפה לשקיעה כשנכנסים קצת לכביש בשם [Weltevrede Rd](#). נוף צחיח ושמיים משוגעים.
- Swartberg Pass - הכביש שמחבר בין פרינס אלברט לאודסהורן (כביש R328) אמור להיות מטריף. אנחנו לא נסענו.



החוף המערבי:

מפרינס אלברט החלטנו להמשיך מערבה דרך הקארו ולטייל בחוף המערבי שצפונית לקייפטאון. זו דרך ארוכה אז עצרנו ללילה בעיירה טולבאך (Tulbagh) שמכונה "דרך היין לעניים" והיא באמת לא מעניינת אז אני לא טורחת לפרט עליה, אבל טוב לדעת שהיא קיימת אם נתקעים ללילה. לגבי החוף המערבי - זה לא האיזור הכי יפה שטיילנו בו בדרא"פ ואני מבינה למה הוא לא בראש רשימת היעדים, אבל having said that, זה נוף אחר ואווירה אחרת ואנחנו אהבנו.

:Paternoster

עיירת חוף פושית אך בהחלט יפה. באווירת ירח הדבש ישנו במלון בוטיק מפונפן - Strandloper Ocean Boutique Hotel - שווה למי שרוצים להתפנק. יש בפטרנסטר מספר מסעדות דגים ופירות ים, יוקרתיות ומצוינות באווירת המקום, הן לא פתוחות כל השבוע אז כדאי לנסות לתזמן את זה טוב (מה שאנחנו לא עשינו). הספקנו לאכול באחת (דווקא לא יוקרתית) - [Die Gaaitje Restaurant](#) - שהייתה נחמדה מאוד. חוץ מזה, המסעדה של המלון (Leeto) מצוינת, אפשר לאכול בה גם אם אתם לא אורחי המלון.

:West Coast National Park

טיול יום מומלץ באזור. פארק יפה, עם מפרצים מהממים לרחצה (Shark Bay, Churchhaven), מלאאא מקומות לראות ציפורים ופלמינגו, ובקצה שלו יש איזור שבו אפשר לראות עוד כלמיני wildlife (נקרא Postberg - שוב, אל תעשו את הטעות שלנו ותשאירו מספיק זמן לזה).

:Yzerfontein

עיירת חוף קטנה שחיבבנו מאוד. עברנו בה בדרך חזרה לקייפטאון. יש שם חופים יפים, אווירה רגועה, ומאפייה שאסור לפספס - [Rosemead Artisan Bakery & Café](#). משהו וואו!

וזהו. דרום אפריקה מדהימה וכיף לכם! תהנו!